

Camping tæt på storbyen

Storbycamping er en voksende trend både herhjemme og i udlandet. Fordelen er, at man kan kombinere det bedste fra campinglivet med storbyferien på en relativt billig måde. Hvis man altså ikke shopper for meget.

Af Bjørn Thomsen

Camping i storbyen er en forholdsvis ny trend i Danmark. Oprindeligt handlede camping om præcis det modsatte: Det var fattige arbejderfamilier fra byen, som i 1920'erne begyndte at tage ud på landet og låne et hjørne af bondemandens mark til at slå deres telte op. Faktisk var det sådan, en af verdens ældste campingorganisationer - Lejrklubben Danmark af 1926, som senere udviklede sig til Dansk Camping Union - begyndte.

I dag har camping udviklet sig i så mange retninger, at også det oprindelige koncept er blevet vendt på hovedet: Nu om stunder tager folk fra provisen på camping i storbyen for at opleve kulturtilbudene der.

En anden meget stor målgruppe for storbycamping er børnefamilierne; når man får børn, finder de fleste hurtigt ud af, at storbyferien på et hotel med masser af indlagte museumsbesøg, teaterure og powershopping ikke altid er lige foreneligt med små børn.

Faktisk er det på dette tidspunkt i livet, at mange for alvor opdager camping for første gang. Dansk Campings førstedame, Anne-Vibeke Isaksen, som egentlig allerede var til camping, men af den mere rå slags langt ude i naturen, husker, da hun fik sit første barn:

- Med børn stilles der andre krav, det er svært at komme på fjeldet, og vi begyndte at tage ture med en lille campingvogn eller en autocamper. Det er smart at kunne tage huset på ryggen og have puslebord, blear og den slags med, og det giver alligevel en fantastisk frihed.

Men hvis man nu ikke er parat til at give slip på oplevelserne i storbyerne de næsten femten år af sit liv, så er storbycamping en oplagt mulighed. Allerbedst gøres det ved, at man tager to børnefamilier af sted sammen. Så



Copenhagen Camping i Dragør ligger kun få kilometer fra Københavns centrum, men man slipper for den ucharmerende stemning, der ofte kendetegner campingpladser tæt på storbyer.

Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

kan de voksne skiftes til at passe alle ungerne og tage dem med på stranden og i legeland, mens de andre forældre sidder på en lille café i byen og nyder en café latte inden turen på museum. Næste dag bytter man.

Vær dog opmærksom på, at mange campingpladser i storbyer er... nå, ja, grimme, kedelige og fulde af trafikstøj. Disse pladser dur ikke til formålet. De kan være udmærkede som base, hvis man kun er voksne af sted, men for at børnene skal have det godt, skal der være masser af muligheder for dem også; legeland, grønne områder, gerne en strand.

Og der er faktisk masser af pladser, som opfylder også disse krav. Vi har oplistet en række herunder med lidt beskrivelse og en web-adresse, men ellers gå selv på jagt på nettet eller spørg i en af campingorganisationerne.

Camping i Paris

I Paris findes der flere campingpladser tæt på og såmænd også i selve byen.

Camping Bois de Boulogne ligger meget tæt på Paris - og er et dejlig åndehul i Boulogne-skoven. Pladsen ligger direkte ned til Seinen og er lang rektangel mellem en trafikeret vej og floden. Erfarne campister beder om en plads helt nede ved Seinen. Det minimerer trafikstøjen og her er de hyggeligste pladser.

Hver halve time fra tidlig morgen til midnat går campingpladsens private bus ind til byen. Turen tager kun 10 minutter. Bussen stopper lige ved nedgangen til Metroen (Port Maillot). I receptionen er det muligt at købe billetter til Disneyland Paris, til gengæld er der ikke helt så meget for ungerne, som der er på mange andre pladser i dag.

Læs mere om campingpladsen og dens faciliteter og aktiviteter på www.campingparis.fr (siden er også på engelsk og giver en oversigt over flere pladser)

Hvis nu Disneyland Paris er meget høj prioritet, kan du også vælge pladsen Le Chêne Gris. Den ligger kun 15 min. kørsel fra Disneyland, men alligevel kun cirka femogfyrre minutters kørsel til hjertet af hovedstaden.

Det er en pæn plads i et bakket, fortrinsvis skyggefult landskab på 6 hektarer. De har også luksuriøse mobilehomes, fuldt udstyrede bungalowtelte og rummelige standpladser.

Læs mere om campingpladsen og dens faciliteter og aktiviteter på www.lechenegris.com (der er også et afsnit på dansk)

Camping i Barcelona

Hvis man skal tro danske campisters oplevelser, som de giver udtryk for dem på nettet, så er pladsen 3 Estrellas, der ligger lige syd for Barcelona, stedet at tage hen.

Pladsen ligger helt ude til stranden, men der er også en pool.

Lige uden for indgangen kører en bus en gang i timen ind til Ramblaen midt i Barcelona. Pladsen er ydermere en Checkplads.

Læs mere: www.camping3estrellas.com (siden er også på engelsk)

En anden mulighed er Camping Playasol, som ligger ca. 25 km. Nord for Barcelona Centrum. Det er en stor plads med mange moderne faciliteter:

Supermarked, restaurant og cafeteria med udsigt over vandet og også Take away og selvfølgelig swimmingpool, picnic område og legeområde.

Læs mere på www.campingplayasol.com

Camping i Berlin

Lige ved den gamle hovedvej 1, vest for Potsdam ligger pladsen »Sanssouci« i nærheden af Potsdam med den pragtfulde byport, slottet af samme navn og den skønne slotspark - og så er der kun godt halv times kørsel ind til Brandenburger Tor. Det er en nyrenoveret plads i rolige og smukke omgivelser med supergode sanitære forhold.

Læs mere: www.campingpark-sanssouci-potsdam.com (Der er mulighed for at vælge engelsk på siden, men det virker ikke i skrivende stund., så fat en tysk/dansk ordbog.

Tentstation er den eneste plads som ligger smuk i hjertet af Berlin. Servicebygningerne var tidligere en skole, området var tidligere et offentligt udendørsbad, og de gamle swimmingpools og udspringstårne giver en helt unik stemning. Der er masser af kultur- og sportstilbud på pladsen, men ikke så meget for helt små børn. Til gengæld er der kun fem minutters gang til hovedbaggården. Som navnet antyder er pladsen kun for teltcampister.

Læs mere på: www.tentstation.de (siden er også på engelsk)

Camping i København

Mange campingpladser i eller nær en storby er ikke særligt charmerende.

Om Bredäng Camping ved Stockholm, har den rutinerede campist Hans Duggen for eksempel skrevet:

»Det er en rigtig storbycampingplads med stor gennemgangstrafik. Den er meget ucharmerende. Alle caravans og autocampere er linet op på flisestrimler og der er ingen grøn adskillelse mellem parcellerne. Og man står uhyggelig tæt! Hygge er et ukendt begreb. Teltcampister har det faktisk hyggeligere, der er i det mindste mere græs at holde sig til.»

Men sådan behøver det som skrevet ikke at være, og man behøver heller ikke tage til udlandet for at opleve storbyens sus. Kun tolv kilometer fra Rådhuspladsen i København blev der sidste år etableret en ny campingplads, som giver en oplagt mulighed for at kombinere camping i grønne oplevelser med oplevelser i storbyen.

Fra Copenhagen Camping i den charmerende gamle fiskerby Dragør er der også let adgang til Øresundsbroen, og et smut til Malmø. Pladsen er stadig under opbygning, men skulle blive helt færdig i løbet af foråret. Ud over luksushytter og legeplads med hoppeland og mooncars kan du finde minigolfbane, swimmingpool og en indhegning med dyr. Cykler kan også lejes på pladsen.

Læs mere på: www.copenhagencamping.dk

For alle pladserne gælder det, at det er en god idé at bestille plads i forvejen.